

UDDEVALLAVARVETS SÅNGKÖR

Kören bildades våren 1951 på initiativ av Uddevallavarvets grundare Gustaf Thordén. Han ville ha en kör som sjöng vid varje sjösättning, och detta är också körens målsättning. Som ledare engagerades dåvarande musikdirektör Marc de la Berg vid Regementsmusiken, och han ledde och övade kören till sin avflyttning från staden. Olika ledare har sedan varit verksamma fram till 1965, då den nuvarande -- Wolfgang Sommer -- tog sig an kören.

Vid starten räknade kören ett 40-tal medlemmar. I dag är vi ett 25-tal, och en del av oss har varit med från starten.

Kören är ansluten till Svenska Arbetarsångarförbundet och har under åren deltagit i förbundets sångarstämmor, som anordnas vart fjärde eller femte år med deltagande av alla nordiska länder, då fem à sex tusen sångare samlas. Vi har varit med på stämmorna i Oslo 1958, Tammerfors 1962, Aarhus 1967 och Oslo 1977.

Vårt förbund är indelat i distrikt, som varje år anordnar en sångarträff, där distriktskörerna får träffas för gemensamma konserter och framträdanden, och då man även besöker olika sjukhus och vårdhem. 1957 var vi värdar för den stora konserten på Rimmersvallen, då vi fick mottaga vårt vackra sångarstandar som skänkts av Gustaf Thordén.

Kören har vid flera tillfällen gästade andra körer för utbyte och trevnad både här hemma och i Norge. 1970 var vi återigen värdar för en sångarstämma med konserter i stora salen på Folkets Hus.

Vår kör besöker ofta vårdhem och sjukvårdsinrättningar i staden och försöker sprida glädje och trevnad bland de sjuka. Det brukar vara välkommet med våra besök.

Vi har även varit inbjudna till sjösättningsmiddagar vid olika tillfällen för att medverka med underhållning för varvets gäster. Vid en av dessa sjösättningsmiddagar för det engelska rederiet Athel Line Ltd fick var och en av sångarna en silverbägare i present av rederiet som bevis på dess uppskattning av vårt framträdande.

Vi har under alla åren framträtt vid den traditionella sången på Valborgsmässöafton liksom vid förstamaj-firandet och Flaggans Dag, för vilket kören fick mottaga en svensk fana av Uddevalla stad.

Kören har under alla åren åtnjutit ett gott stöd från vårt företags sida av såväl ekonomisk som materiell natur. 1971 fick kören sålunda en egen sångaruniform att bäras vid dess olika framträdanden, och förhoppningsvis skänker den också en viss PR åt vårt företag.

Vi ställer gärna upp, då vi blir ombudda att sjunga på olika evenemang!